

Abbekås - omgivningen



I Abbekås är man Söder om Landsvägen, som det heter i Edward Persson-filmen från 1936. Där sjunger han om Abbekåsgåsen Joakim, som står staty i Hamnen och på vår framsida.

Området kring själva Abbekås har varit bebott i ca 3 000 år och man har gjort många fynd från bl. a stenåldern här, men det skulle dröja till 1500-talet innan en bofast befolkning slog sig ner här. I mitten av 1800-talet svepte en stor flodvåg med sig de hus som låg närmast stranden och man kan än idag se resterna av husgrunderna längs stranden.

Mot slutet av 1800-talet byggdes ett stort magasin i hamnen för timmer, kol, ved och tjära och där fanns Sveriges förmodligen enda cikoriafabrik där man tillverkade surrogatkaffe. Bongs hade länge konservfabrik där. Nu finns det restaurang och hotell i huset.

Idag finns I Abbekås c:a 850 bofasta invånare.

Att göra i Abbekås:

- Strandpromenad

Går ni till vänster kommer ni strax till hamnen via den lilla vägen. “*Abbekås Hamnkrog och hotell*” serverar god mat eller möjlighet att bara ta ett glas på uteserveringen. Där finns också “*Sommarcafé*” som öppnar i början av juni med att sälja glass, men utökar sortimentet och öppettiderna ju längre sommaren lider och om det är fint väder.

Går ni längre bort till vänster är det lite knöligare längs stenstranden, men det kan vara mödan värd. I strandkanten kan man ibland hitta bärnsten. Här finns också mer än en gammal försvarsbunker som barn tycker är spännande att klättra på. Fortsätter ni ca 2 km längs stranden och strandängarna kommer ni till Skivarpsåns mynning. Fiske är tillåtet med fiskekort som kan köpa hos handlaren, *Matöppet*.

Går ni till höger vidare längs den lilla vägen och gångstig kommer ni till *Hakens udde* där det finns fåglar att skåda på.

- Fiska i havet är tillåtet. Ibland ser vi folk med vadarbyxor stå och fiska havsöring.
- Om man följer vägen mot hamnen och tar till höger vid Hamnkrogen passerar man en gammal vikingagrav efter ca 100 m. Längre in finns ytterligare en grav som också kan ses från Kustvägen. I det lilla området kring gravarna finns mycket fasan. Ibland hoppar det fram ett rådjur och där flyger många sorters fjärilar. Hösten 2012 kom det en älg därifrån. Den tog sig några minuter senare in i vår trädgård och stannade där ni kan sitta och äta frukost.

Går ni till vänster uppe på Kustvägen kommer ni efter några hundra meter till “*Abbekås Restaurang och Vinbar*”. Våra gäster brukar vara mycket nöjda efter ett besök där.

www.abbekasrestaurang.se

- Tar man sig i stället över Kustvägen och vidare längs Kalmarvägen går man förbi eller genom en liten skog på höger sida och sedan vidare österut. Då kommer man ut på en liten väg. Den kan man följa norrut, längs en hästhage. Gå norrut precis innan hästhagen och uppför en brant backe, Kjells backe. Där man har en härlig utsikt över Söderslätt och havet - och Abbekås Golfbana.



Några kilometer bort

- I Abbekås finns Teater Kápija, som ligger längs vägen mot Skivarp, ca 2 km bort. Föreställningar brukar annonseras i bl.a. Mataffären och på deras hemsida www.kapija.com Ibland har de även cirkusskola för barn.

På Marsvinsholms slott brukar slottsteatern ge föreställningar varje sommar. www.yst.nu/

- Kör mot Ystad, ta till vänster mot stationen i Svarte och följ därefter skyltarna. Teatern är under bar himmel och picknickmat finns att köpa på plats, men man kan även ta med egen. Glöm inte filt!

Abbekås golfbana som ligger ca 2 km österut lär hålla

hög klass enligt kännarna. www.abbekasgk.se/ Där finns också en restaurang med en av

Sveriges duktigaste kockar. <http://abbekasmatochlogi.se/>

Det finns en underbar badstrand ca 3 km österut. Lokalt heter denna plats *Spissen*, men för ”opplänningar” och stadsbor heter den Mossbystrand. Där finns även glasskiosk, gungor, toaletter och en stor bilparkering.

- Västerut, längs kustvägen, kommer man till Hörte där det finns en ruin. Den byggdes i början på 1900-talet, just som en ruin! Albert Wallis hette godsherren som tyckte att ett slott borde ha en ruin på sina ägor och lät därför bygga en. Här brukar stora Vinbergssnäckor krypa omkring i full frihet. Dessa finns också på vår egen tomt. Se upp var ni trampar!

Några mil bort

- Näsbyholmssjön utanför Skurup är ett naturvårdsprojekt som invigts av självaste kungen. Hit går man inte i avsikt att fiska utan för att skåda fågel. Stork, gäss och t o m örn finns att beskåda.
- Ystad är förstås värt ett besök. Här finns de små gränderna och café Beckahästen med de gulliga änderna och inte minst det engelska bokkaféet med sina fantastiska bakverk. Här finns också bibliotek, brandbilssightseeing för barn, shopping samt ett konstmuseum. Ystad ligger 15 km österut och vägen dit anses vara en av Sveriges vackraste. I Ystad finns också internetkafé för den som drabbats av digital abstinens.
- I Nybrostrand, några km öster om Ystad finns en tempererad utomhusbassäng om havet är alltför kallt. Låg inträdesavgift till bassängområdet.
- 15 km västerut från Abbekås ligger Sveriges sydspets, Smygehuk. Det finns ett absolut yttersta läge. Denna plats kan vara värd ett besök bara för att man skall få känna att man just där och nu är den sydligaste personen på svenskt fastland.
- Ystad djurpark är trevlig och välskött, med både exotiska och inhemska djur, samt ett litet terrarium. En vistelse där kan ta ca 1 tim – eller fem. Lekparken där brukar vara populär. De har också ett litet vattenland så ta med badkläder. www.ystaddjurpark.se/priser-aoeppettider
Kör mot Svarte, ta av mot Skårby och följ sen skyltarna mot djurparken. Tot. ca 2 mil från vårt hus.

- Fortsätter man österut från Ystad kommer man till Dag Hammarskjölds Backåkra och Kåseberga där man kan köpa goda fisikinläggningar och *rögadsill* (rökt sill). En sillamacka med rågbröd och en öl passar perfekt efter att man "bestigit" den 32 meter höga kullen upp till Ales stenar. Sveriges största bevarade skeppssättning. Om dess funktion tvistas. En teori hittar ni på www.alesstenar.com/. På toppen har ni samma magnifika utsikt mot Sanhammaren och Bornholm som de människor hade som bodde här för mer än 5000 år sedan.
- Lite längre norrut finns inom dagsutflyktsavstånd Glimmingehus (47 km), Kivik (66 km) med Kiviksgraven www.raa.se/kiviksgraven, Stenshuvuds naturpark och Haväng. Dessa platser måste vara några av de absolut vackraste i Sverige.
- Skånes sommarland heter Tosselilla www.tosselilla.se/ och ligger i Tommelilla. Det ligger c:a 33 km bort. Kör väg 9 mot Ystad. Ta av mot nordöst, väg 19. Det tar ungefär en halv timme att köra dit. Glöm inte badkläder!

Ännu längre bort

- Köpenhamn är nära! Ta [pågatåget](#) till Malmö från Svarte eller Skurup. Ni kan också ta bilen till Svågerstorps station söder om Malmö (längs motorvägen) och fortsätta med Öresundståget till Köpenhamns C, som ligger granne med Ströget och Tivoli. Tider och priser på tel. 0771-777 777. www.oresundstag.se
- Ni kan ta bilen över Öresundsbron. Tänk bara på att det inte är helt lätt att parkera i Köpenhamn.
- Till Bornholm kommer man från Ystad. www.directferries.se/bornholm
 - Där går också färjor till Polen. www.directferries.se/polen